

Motorhomegebruikers aan het woord



Oprichters van Fenrir Consult:
training & consultancy experts

Model: Hanroad Cross LH2
Aankoop: 4 januari
Blog: blog.fenrirconsult.com

Fenrir Consult

Erna Claes (Expert trainer) & David Van De Winckel (CEO/project manager)

Life is me-time

Erna: Voor mijn werk doorkruis ik zowat heel Vlaanderen wekelijks. Ik geef dagelijks verschillende trainingen bij klanten en ben dus constant op de baan. Na verloop van tijd was ik niet alleen het slapen in hotels maar vooral het wachten in tankstations tussendoor beu. Ik ben dan op zoek gegaan alternatieven. Eerst dacht ik aan een motorhome zodat ik een rustige plek had om te werken tussen de sessies door. Tot ik het concept van een mobiel kantoor leerde kennen. Iets dat veel beter bij mij past. Aangezien ik veel onderweg ben wou ik een compact, krachtig voertuig waarmee ik makkelijk kon parkeren en manoeuvreren maar vooral vlot mee kon rijden. Ik was dan ook meteen overtuigd van een buscamper met automaat.

Home away from home

David: Normaal gezien was het de bedoeling dat Erna alleen op de baan ging terwijl ik thuis de praktische en administratieve kant voor mijn rekening nam. Toch zijn we hierover snel van mening veranderd en trekken we er samen op uit. Ondanks dat we met een krappe leveringsdeadline zaten hebben we niet gekozen voor een standaarduitvoering. We hebben onze buscamper persoonlijk laten aanpassen naar onze behoeften. Zo hebben we een tweede woonbatterij laten installeren en een Wifi-netwerk laten aansluiten. Voor ons is het belangrijk dat we altijd internet hebben en dat onze GSM's en laptops kunnen opladen. Ondertussen is onze van niet alleen een mobiel kantoor geworden maar ook een 'home away from home'.

Change of lifestyle

Erna: Wat ik vooral belangrijk vond was de aanwezigheid van voldoende basiscomfort. We hebben de richting van ons bed laten aanpassen waardoor we meer dan genoeg opbergruimte hebben. Ik wou genoeg kledij kunnen meenemen en ook mijn plooi fiets en ons cursusmateriaal proper kunnen opbergen. Door de elektronische sturing blijft de temperatuur in onze van 's nachts constant en warm. En 's morgens warmt het water van de douche en lavabo automatisch op. Ik kan mij dus rustig klaarmaken om te gaan werken.

>> Lees verder op blz. 216

vervolg

Erna & David



David: Momenteel zijn we ongeveer 3 dagen per week onderweg met onze buscamper plus kat en hond! In de toekomst proberen we ons werk nog meer te integreren in ons dagelijks leven en gaan we nog meer tijd doorbrengen in onze Hanroad. We hebben ons huis verkocht en een klein appartementje aangekocht zodat we nog meer kunnen genieten van onze vrijheid. Het is dus een nieuwe levensstijl die voor ons opengaat.

Erna: Het plaatje past ook helemaal bij ons bedrijf. Hoe functioneer je goed binnenin jouw job? Hoe creëer je dat gelukkige gevoel? Natuurlijk is dit voor iedereen persoonlijk. Maar het is leuk dat we ook eens een ander perspectief kunnen laten zien. We krijgen van onze klanten dan ook positieve reacties.

Our home, where we park it

David: Ik zeg altijd: 'Ik heb geen werkdagen, ik heb dagen waarop ik werk.' Het gebeurt ook dat we in het weekend gewoon verder rijden naar Duitsland of naar de Ardennen of noem maar op, waar we zin in hebben. Soms zitten we ook vlakbij huis. Je hoeft niet ver van huis te zijn om dat reisgevoel te hebben. ■

**Ouders van professioneel mountainbiker**

Els (38) & Tom (40) uit Weelde

Onze zoon Berre (15) is sinds vorig jaar professioneel mountainbiker. Samen met zijn ploeggenoten legt hij zich volledig toe op off-road disciplines en fietst hij over ruige terreinen, bossen en heuvels. De sport is bij het grote publiek nog eerder onbekend. Het is dan ook niet simpel om prof te worden. Natuurlijk zijn wij heel trots op hem want dit is een kans die niet iedereen krijgt. Zijn sport is dan ook zijn passie. Hij heeft ontelbaar veel trainingen, verschillende parcours en wedstrijden achter de rug. En nog veel meer die op de planning staan. Wij steunen hem volop en daardoor staat mountainbiken ook centraal in ons leven. In het begin was dit niet evident. Hij heeft regelmatig wedstrijden in het buitenland. We moesten niet alleen veel kilometers overbruggen maar ook al het materiaal proberen mee te krijgen én rekening houden met ons jongste dochtertje Louise (6).

Op advies van het team zijn we gaan kijken naar een motorhome. Eéntje met een grote garage waarin we alle spullen van Berre goed in kunnen opbergen en met voldoende plaats voor het hele gezin. We waren meteen verkocht! Sindsdien is het leven een pak makkelijker voor ons geworden. Als we onze zoon niet aan het aanmoedigen zijn, maken we een mooie wandeling of kijken we gezellig een filmpje met Louise. Na een zware dag kan Berre een warme douche nemen terwijl ik ondertussen het eten klaarmaak. Vroeger had ik met mijn man een beurtrol om Berre te vergezellen maar nu spenderen we als gezin meer tijd samen en genieten we er ook echt van. Voor ons gezinsleven is onze motorhome een echte meerwaarde geworden. ■

**Gepensioneerd koppel met hun hondje**

Maria (65), Marcel (70) & Jules:

We waren al bekend met het concept motorhome omdat onze burens er ééntje hebben. Ze trekken er regelmatig met een hele groep vrienden op uit. Ze gaan op weekenduitstapjes in de buurt en maken elk jaar een grote reis met de bende naar Italië of Spanje, ... Na al hun enthousiaste verhalen begon het bij ons ook te kriebelen. Mijn man en ik zijn echte cultuurliefhebbers en maken graag lange wandelingen samen met ons hondje Jules. We wilden graag wat van de wereld zien maar waren nooit ver op reis gegaan omdat Marcel niet graag vliegt en we ons hondje niet wilden achterlaten. Met een motorhome moeten we ons daar allemaal geen zorgen over

maken. De beslissing was dan ook snel gemaakt. We wisten zelfs al min of meer wat we zochten. Onze burens hebben twee Jack Russels en nemen hun hondjes altijd mee op vakantie. Hun motorhome heeft een dwarsbed vanachter met een deurtje tussen de garage en de leefruimte zodat de honden vrij kunnen bewegen. De garage zelf had raampjes zodat ze naar buiten kunnen kijken en genoeg frisse lucht krijgen. Perfect voor onze Jules! We hebben er met ons drietjes al veel plezier aan beleefd. Momenteel zijn we vaker weg dan thuis klagen onze burens. Gelukkig zien we ze minstens één keer per jaar tijdens de grote reis (lacht). ■